

BIJSCHRIFT

**zolang er HERINNERING is
is iemand niet weg
zolang er GELOOF is
leeft iemand verder
laten we GELOVIG HERINNEREN**



zondag 22 oktober 29^{ste} zondag a · Goed doen is God volgen. **zondag 29 oktober** 30^{ste} zondag a · Geen grotere liefde dan Gods liefde. **woensdag 1 november** Allerheiligen · Echte heiligen verstenen nooit. **donderdag 2 november** Allerzielen · Zolang er herinnering is, leeft men verder. **zondag 5 november** 31^{ste} zondag a · Doe wat je zegt en zeg wat je doet. **zondag 12 november** 32^{ste} zondag a · Sta klaar om God te volgen. **zondag 19 november** 33^{ste} zondag a · God vertrouwt op mensen. **dinsdag 21 november** Maria Opdracht **zondag 26 november** 34^{ste} zondag a · Christus, koning met een hart voor alle mensen.

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Alf Meirhaeghe · Hilde Vanha Werde · Anton Merckx · Erika Nuyts · Lucien Van der Boven · Beeld: Pieter Meirhaeghe · ©UM · 11/16

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

Tot de dood ons scheidt.
Het werkwoord in dat zinnetje
(uit de oude trouwbelofte)
zegt iets belangrijks: scheiden
breekt de zichtbare band
met de dode, maar de dode
verdwijnt niet in het niets.
Wat gescheiden is,
is niet vernietigd.
Dit is wat mensen ook willen:
je geeft je geliefde overledene
weg aan de dood, maar niet
weg uit je leven.
De herinnering blijft
en wordt gekoesterd.
Je bladert in het album van toen
en spreekt de foto aan.
Je voert nog gesprekken
in je hoofd met hem of haar.
Of je vraagt je af: wat zou
hij of zij nu hebben gezegd,
gedaan en hoe mij aangekeken?
“Dood ben ik pas
als jij me bent vergeten”,
zong Bram Vermeulen.
En velen zeggen het hem na.
Maar als dat het is, niets meer,
komt toch de definitieve dood,
want vergeten word je ooit,
is het niet nu, dan wel later,
twee generaties later zeker.
Wie gelooft dat God
niemand ooit vergeet
die heeft geleefd, weet dat
er meer is dan de herinnering,
maar ook leven na de dood.
Hoe onvatbaar ook voor ons
die niet buiten tijd en ruimte
kunnen denken, Gods Liefde
is sterker dan de dood.
Laten we onze overledenen
gelovig herinneren.

Mark Van de Voorde