

# BIJSCHRIFT

**kom met je geloof naar buiten**



**ZONDAG 22 APRIL** 4<sup>de</sup> paaszondag B • God is een herder die waakt over mij. **WOENSDAG 25 APRIL** Feest van Marcus • Vertel kort maar krachtig over Jezus. **ZONDAG 29 APRIL** 5<sup>de</sup> paaszondag B • Gods liefde duurt tot in eeuwigheid. **ZONDAG 6 MEI** 6<sup>de</sup> paaszondag B • Zonder Gods nabijheid geen leven. **DONDERDAG 10 MEI** Hemelvaart van Jezus • Jullie dragen nu mijn boodschap uit. **ZONDAG 13 MEI** 7<sup>de</sup> paaszondag B • Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt. **ZONDAG 20 MEI** Pinksteren • Wees zo vurig als Jezus! **DINSDAG 22 MEI** Feest van Rita • Hulp voor de hulpeloze. **ZONDAG 27 MEI** Feest van de Drie-eenheid • Wie mijn woorden spreekt, spreekt ook het woord van mijn Vader.

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge  
Redactie: Jaf Meugens - Mark Van de Voorde - Anthon Vandecasteele - Erikus Verheggen - Leeflang Verheggen - Dennis - Chris - Jozeph - DSM - Joost 1194

Interesse voor  
onze uitgaven?  
[www.muurkranten.be](http://www.muurkranten.be)

Geloven is privézaak. Niemand kan immers geloven in jouw plaats. Bidden in jouw plaats kan een ander nochtans wel. Privé betekent dus niet afgesloten van de wereld. Wie gelooft verbindt zich uit liefde met de anderen. Geloof is verbondenheid. Geloven is geen hokje waarin je schuilen moet. Wie niet moet schuilen, moet zich ook niet verbergen. Toch hebben we de neiging om ons geloof te verstoppert. Het gaat niemand aan. Zeggen we, maar het is omdat we beschaamd zijn. Wie gelooft immers nog? Velen... in het verborgene. Ze doen alsof ze met geloof niks te maken hebben. Zoals mensen vroeger over seks niet praatten. Ze praatten er niet over maar ze zaten er wel mee. Beide, seks en geloof, hebben met intimiteit te maken: seksualiteit met lichaam, verlangen en relatie; godsdienst met geest, verlangen en relatie. Wie de intimiteit van een mens taboe verklaart, verknalt uiteindelijk het leven. Als het geloof je troost, vreugde en kracht geeft, verberg het dan niet langer. Ook toen seks not done leek, stopte men zijn lief niet eeuwig weg.

Mark Van de Voorde