

# BIJSCHRIFT

## NIETS moeten doen om VEEL te kunnen doen



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Juf Marjolijn - Juf Vicky de Voorde - Anouk Verbeke - Edda Verbeke - Luning Luninghede - Inez - Gaby - Jeroen - DSM - April 1196

Interesse voor  
onze uitgaven?  
[www.muurkranten.be](http://www.muurkranten.be)

"Druk... Druk... Druk", zo antwoorden we wel vaker als vrienden of vreemden ons vragen hoe het met ons gaat. Al staat het belangwekkend als je kunt zeggen dat je een vrij drukke agenda hebt, toch is dit helemaal geen leugen. Ons leven zit volgestouwd als een harington. Altijd wat te doen, altijd weer een verplichting. Zelfs veel wat we onszelf hebben opgelegd, is van 'moeten'. Door al dat moeten is er heel wat dat we niet kunnen. En wat we niet kunnen omdat we zoveel moeten, zijn niet alleen dingen die we voor ons eigen plezier en ons eigen vermaak graag willen. Ook veel van wat we niet kunnen door de dwang van onze agenda zijn dingen die we zo graag zouden 'willen moeten': vrienden en familie zien, gesprekken die dieper gaan dan "hoe gaat het?", babbels met de buur over de haag, een handje helpen hier en daar "gratis, belangeloos, voor niets", zoals Dimitri van Toren zong. Niets moeten doen om veel te kunnen doen, ook dat is vakantie. Van het Latijnse 'vacare' dat 'openstaan' betekent. Laten we daarom in de vakantie ook onze agenda openstaan, zodat de dagen ingevuld kunnen worden door wat we door al dat moeten niet kunnen.

Mark Van de Voorde