

BIJSCHRIFT

EEN ECHTE
VRIEND
KOMT
WANNEER
ANDEREN
WEGBLIJVEN



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Jef Wuytack, Mark Van de Vosse, Antoon Vandeputte, Erik Wuytack, Luc Van der Vliet, Beeld: Getty Images, 2019, Jaar 1213

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

Eerst waren ze vreemden
maar door de tijd werden ze vrienden.
Het waren verhalen en ervaringen,
grappen en vrienden
die ons bijeenbrachten.
Er werd verteld, er werd gelachen
geen week ging voorbij
of we zaten samen.
De vriendschap leek voor eeuwig.

Wat er nu juist is gebeurd,
wie er aan de oorsprong lag,
niemand meent het te weten of
niemand durft het te verwoorden
maar het contact is verbroken,
de vriendschap is gedoofd.

Was dit nu echte vriendschap?
Waren dit nu echte vrienden?
Wat is er nu meer nodig
voor echte vriendschap,
voor echte vrienden?

Echte vrienden geven je van hun
levenskracht.
Echte vrienden zijn eerlijk
en willen dat je dat ook bent.
Echte vrienden kennen
en vermijden je mindere kanten niet.
Met echte vrienden kan je samen
zwijgen zonder te verzwijgen.
Met echte vrienden kan je enorm veel
delen zonder te verdelen.
Met echte vrienden kan je geloven
in de toekomst los van afkomst.

Deze vrienden staan niet steeds op de
eerste rij te roepen en om aandacht
vragen.
Ze staan op die plaatsen waar je ze
kunnen opwachten
als al de anderen verdwenen zijn.
Echte vrienden komen als al de anderen
gaan!

Antoon Vandeputte