

BIJSCHRIFT

haten leidt tot geweld liefhebben tot geweldloosheid

ZONDAG 1 SEPTEMBER

22ste zondag c
De plaats van de meest dankbare.

ZONDAG 8 SEPTEMBER

23ste zondag c
De juiste keuze maken.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Kruisverheffing
Geen groter teken van liefde.

ZONDAG 15 SEPTEMBER

24ste zondag c
Niets is verloren.

ZONDAG 22 SEPTEMBER

25ste zondag c
De (on)macht van het geld.

ZONDAG 29 SEPTEMBER

26ste zondag c
God kiest voor de echte mens.

VRIJDAG 4 OKTOBER

St.-Franciscus • Liefde brengen
onder de mensen.

ZONDAG 6 OKTOBER

27ste zondag c
Geen knechten maar vrienden.

ZONDAG 13 OKTOBER

28ste zondag c
Wees dankbaar.



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Interesse voor
onze uitgaven?

Als je elkaar niet meer wilt spreken,
als je elkaar niet meer wilt aankijken,
als je elkaar niet meer wil beluisteren,
als je elkaar niet meer wil nabij zijn,
dan is de kiem voor het HATEN gelegd
en komt geweld tot bloei.

Het spreken wordt meer en meer
verwijten,
het aankijken wordt meer en meer
misprijzen,
het beluisteren wordt meer en meer
verachten,
het nabij zijn wordt meer en meer
irritatie.
Geweld wordt geogst en wordt
dagelijks voedsel.

Mensen worden onmens voor elkaar

TENZIJ JE HET GEWEER VAN
SCHOUDER VERANDERT

Spreken wordt stap voor stap
beluisteren,
aankijken wordt stap voor stap
bewonderen,
luisteren wordt stap voor stap
begrijpen.
Nabij zijn wordt stap voor stap
benaderen,
dan komt traag en zacht naar boven.

Een verlangen naar LIEFHEBBEN

Je wilt elkaar weer spreken.
Je wilt elkaar weer aankijken.
Je wilt elkaar weer beluisteren.
Je wilt elkaar weer nabij zijn.
Geweld wordt loos
en de liefde bloeit weer (op).

Mensen worden medemens voor
elkaar

Antoon Vandeputte