

BIJSCHRIFT

*maak van het gebed
de sleutel om de dag te openen
en het slot om hem te sluiten*

zo 3 september

22^{de} zondag door het jaar A
Je eigen ik opzij schuiven,
moeilijk hé.

zo 10 september

23^{de} zondag door het jaar A
Opkomen voor rechtvaardigheid.

zo 17 september

24^{de} zondag door het jaar A
Kan jij vergiffenis schenken?

zo 24 september

25^{de} zondag door het jaar A
Aanvaard jij dat men iemand
vergifenis schenkt?

zo 1 oktober

26^{de} zondag door het jaar A
Durf jij op je stappen terugkomen?

woe 4 oktober

Feest van Franciscus
Een durver tegen wil en dank.

zo 8 oktober

27^{de} zondag door het jaar A
Ik vertrouw u de aarde toe,
zorg ervoor.

woe 11 oktober

Feest Johannes XXIII
Een vernieuwer tegen wil en dank.

zo 15 oktober

28^{de} zondag door het jaar A
Aan zijn tafel wordt niemand geweigerd.

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Mark Van de Voorde - Assistent: Annelien Verbeke - Foto's: Bert De Weert - Layout: Godelieve De Weert - Druk: De Persgroep - 2017 - 31 pag. 1179

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

Bidden kun je op elk moment en op elke plaats. Niet alleen in de kerk. Ook in de natuur, in de drukke straten van de stad, in je bed, in een strandstoel, in de tram, in de bus achter het stuur, op de fiets. En niemand die het ziet. Niemand hoeft het te zien. "Als je wilt bidden, ga dan je binnenkamer binnen", zei Jezus. Die binnenkamer heb je bij je. Altijd, in jezelf. Want bidden is eigenlijk je binnenkeren om naar buiten te treden: naar God, de mens en de wereld om je heen. Bidden is stappen zetten vanuit je diepste existentie, uit je kind van God zijn. Je kunt dus altijd bidden, ook met drukte om je heen, want ook de stilte zit binnen in jezelf, in de diepte van je diepste gedachten. Maar wie zegt altijd te bidden, bidt misschien wel nooit. Gebed is als het leven zelf, het heeft ritme nodig en volgehouden regelmaat. Maak daarom van het gebed de sleutel om de dag te openen en het slot om hem te sluiten. Dan zit je hele leven als een hooggestemd sonnet in een mooie insluiting. Je hebt Gods zegen gevraagd voor wat komen moet of kan, en je hebt dank gezegd voor wat lukte, vergeving voor wat mislukte en zegen voor wie je ontmoette.

Mark Van de Voorde