

BIJSCHRIFT

*God maakt zich klein
om bij de mensen te zijn*



zondag 3 december - 1^{ste} adventszondag B - Laat ons eraan beginnen. **vrijdag 8 december** - Maria Onbevlekt Ontvangen - God kiest mensen uit om mee te werken. **zondag 10 december** - 2^{de} adventszondag B - Maak ook jij Kerstmis mee mogelijk? **zondag 17 december** - 3^{de} adventszondag B - Niet iedereen haalt de eindmeet! **zondag 24 december** - 4^{de} adventszondag B - Stil maar, wacht maar. **maandag 25 december** - Kerstmis - Kind ons geboren, een Zoon ons gegeven. **zondag 31 december** - Feest Heilige Familie Zalig hen die een veilige thuis hebben. **maandag 1 januari** - Heilige Moeder Gods - Moge het jaar 2018 gezegend zijn! **zondag 7 januari** Openbaring des Heren - De hele wereld leert Hem kennen. **zondag 14 januari** - 2^{de} zondag door het jaar - Kom en zie waar Ik leef.

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: Jef Margari - Mark Van de Voorde - Antoon Vandeputte - Erika Nacheloud - Ludvig Vandenberghe - Beeld: Anny - 2014 - kraai 1185

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

Hoe is God er toch toegekomen om zich klein te maken om bij mensen te zijn. Een totaal andere wijze dan dat wij mensen voor ogen hebben als wij op Hem rekenen.

We hopen meestal op een sterke God die alles aankan en voor niets terugschrikt. Maar niets van dat alles Hij komt in een pasgeboren kind.

We hopen meestal op een spraakzame God die nooit zwijgt en rijk is aan helende woorden. Maar niets van dat alles Hij komt in een pasgeboren kind.

We hopen meestal op een grote God die over alles heerst en koning is van het heelal. Maar niets van dat alles Hij komt in een pasgeboren kind.

Hoe is God er toch toegekomen om zich klein te maken om bij mensen te zijn?

Heel eenvoudig Hij wilde voor iedereen bereikbaar zijn en dat kan je pas als een klein kind dat grote mensen nodig heeft om te overleven en daarin niemand uitsluit.

Antoon Vandeputte