

BIJSCHRIFT

VASTEN

je ruimt niet op door op te bergen maar door weg te doen



zo 21 januari 3^{de} zondag door het jaar B. Mensen gaan Hem volgen. **do 25 januari** Roeping van Paulus. Een schokkende omkeer. **zo 28 januari** 4^{de} zondag door het jaar B. Zijn spreken maakt mensen vrij. **vrij 2 februari** Opdracht van de Heer. Dank u en alstublieft tot God. **zo 4 februari** 5^{de} zondag door het jaar B. Geroepen om anderen weer op weg te zetten. **zo 11 februari** 6^{de} zondag door het jaar B. God straft niet, maar geneest en vergeeft. **woe 14 februari** Aswoensdag. 40 dagen tijd om als mens te groeien. **zo 18 februari** 1^{ste} zondag 40-dagen tijd B. Het kwade ontmaskeren. **zo 25 februari** 2^{de} zondag 40-dagen tijd B. God nodigt uit.



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: Juf Margriet - Mark Van de Voorde - Antoon Vandepuutle - Erika Nechepol - Lotte Vanderaubele - Balthus Gilly Images - OSM - Inent 1188

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

Opruimen is een mooi woord. Het zegt letterlijk wat het betekent: op-ruimen is de ruimte upgraden. In mensentaal, ruimte vrijmaken en daardoor je woning en leven meer ruimte geven.

Veel mensen hebben het daar blijkbaar erg moeilijk mee: als ze opruimen, maken ze geen plaats vrij, ze verplaatsen. Ze tillen wat ze niet meer nodig hebben, op naar de zolder. Maar dat is niet opruimen, dat is opbergen: uit het zicht houden, maar wel behouden. Opruimen is moeilijk, omdat we geen afscheid kunnen nemen van wat van ons is.

“Je kunt nooit weten”, zeggen we, “dat we het ooit nodig zouden kunnen hebben.”

Zouden en kunnen zijn twee veronderstellingen die meestal nooit waar worden.

Het enige wat wel waar wordt, is dat de ballast groter wordt en de last als de tijd van het definitieve opruimen aanbreekt. Vasten is ook een vorm van opruimen.

Niet door op te bergen maar door weg te doen.

Veertig dagen krijgen we ervoor. Om afscheid te nemen van waar we zinloos aan vast willen houden: de kleine verslavingen, de foute gedragingen, de oude gewoonten...

We moeten ze niet enkel opbergen door ze even niet te doen, we moeten ze opruimen door ze weg te doen.

Mark Van de Voorde