

BIJSCHRIFT



Herinneringen aan vervlogen dagen, ze bepalen zoveel van ons leven, ze bevatten zoveel van ons leven, ze zijn het archief van ons leven.

Maar welke herinneringen overleven nu het langst?

Die van de grote dagen?
Ze hadden een enorm impact, ze domineerden en verdrongen al de andere dingen van die dag. Soms roepen ze nog angst op en andere keren enorm genot. Maar ze staan zo alleen dat je niet meer weet wat er toen nog allemaal gebeurde.

Die van de kleine dagen?
Ze waren soms heel kort en meestal niet zo heel speciaal. Ze domineerden niet en gaven die dag al de andere ervaringen evenveel kans. Maar het unieke eraan was dat ze in hun kleinheid een aanhechtingspunt zijn om zoveel andere dingen levendig te houden.

Het zijn niet de grote herinneringen maar de kleine herinneringen uit vervlogen dagen die mijn leven het meest blijven kleuren. Ze zijn net dat kleine snuifje kruiden die het eten een onvergetelijke smaak en goesting geven.

ANTOON VANDEPUTTE