

BIJSCHRIFT

OOORLOG is mensenwerk VREDE ook



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Juf Marjolijn - Mark Van De Voorde - Antoon Vandeputte - Erik Brochez - Luc De Weert - Stéfano Gilly - 050 31 26 01 - 19 okt 2018

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

Als de vrede ten einde loopt
ontstaat er oorlog.
Als de oorlog ten einde loopt
ontstaat er vrede.
Beide zijn steeds het resultaat
van het menselijk denken en
handelen.

Oorlog overspoelt gretig de
vrede als
het eigen gelijk primeert,
drang naar macht de bovenhand
haalt,
bezit het uiteindelijk doel is.

Vrede verdrijft stap voor stap
oorlog als
je elkaar beluistert,
elkaar de kansen geeft zichzelf te
zijn,
men niet uit is op meer.

Oorlog en vrede.
Ze zijn het werk van mensen
die elk op hun eigen manier
omgaan met macht.

De macht van de oorlog is
domineren,
anderen klein maken.
De macht van de vrede is dienen,
anderen laten groeien.

Aan u de keuze
welke mens je wilt zijn.

Antoon Vandeputte