

BIJSCHRIFT



DONDERDAG 18 APRIL
Witte Donderdag
Ik geef jou levenskracht
om verder te gaan.

VRIJDAG 19 APRIL
Goede Vrijdag
Niet mijn wil maar uw wil geschiede.

ZONDAG 21 APRIL
Pasen
Pasen doet de mens
in ieder van ons verrijzen.

ZONDAG 28 APRIL
2^{de} paaszondag c
Geen bewijzen eisen
maar de tekens zien!

ZONDAG 5 MEI
3^{de} paaszondag c
Hebt gij Mij lief?

ZONDAG 12 MEI
4^{de} paaszondag c
Zich toevertrouwen aan de herder.

ZONDAG 19 MEI
5^{de} paaszondag c
Elkaar beminnen zoals Jezus ons bemint.

ZONDAG 26 MEI
6^{de} paaszondag c
Op vele wijzen onder ons aanwezig.

DONDERDAG 30 MEI
Hemelvaart van Jezus
Ik geef jullie de opdracht verder te gaan.

**God schrijft de belofte
van opstanding
op elk nieuw lentebblad**

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: Jol Merckaert - Mark Van de Voorde - Antoon Vandeputte - Erika Nechtrijck - Luuborg Vandeborcht - Beeld: Getty Images - ©UM - maart 2019

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

Bomen en planten houden zich niet in en worden plaatsén van nieuw leven
Vogels en dieren leven zich uit en maken alles klaar voor de toekomst.

Het verhaal van de schepping herhaalt zich rondom ons.
De grote mensenvraag “Is er leven na de dood?” krijgt voor wie om zich heen kijkt een uitdagend antwoord.

Geen groot theologisch traktaat geen ingewikkeld bewijs maar met de glans en de verse kleur van elk nieuw lentebblad toont God dat het leven sterker is dan de kille dood.

Daar waar mensen warmte uitstralen en licht geven aan hun medemens; daar waar mensen hoop uitstralen en nabijheid geven aan hun medemens: daar wordt Gods belofte waar: Ik zal er zijn voor u!

Kijk eens naar de bloemen in het veld en naar de vogels in de lucht als God Onze Vader, al zoveel zorg heeft voor die bloemen en die vogels, zal Hij dan nog niet veel meer zorgen voor Zijn mensen, die Zijn beste vrienden zijn?
Mensen, wees verstandig en vertrouw op God, zo ga je ook meewerken aan een nieuwe wereld waar het goed is om te wonen.

Antoon Vandeputte