

BIJSCHRIFT

in de vakantie
krijg je *tijd*
om *tijd* te schenken

- aan wie je dierbaar is
- aan wie je vergeten bent
- aan wat je graag doet
- aan wat je verwaarloosd hebt



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Productie: Jof Merckx - Mark Van de Voorde - Anthon Vandepoel - Erika Neuchapud - Ludwig Vandendriessche - Steffi Carthy Smeyers - ©UM - 1000 1217

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

Ons leven wordt bepaald door onze drukke agenda. Een elektronische agenda is daarom erg handig. Een blik op je smartphone en je weet of er een gaatje is. Het minder leuke gevolg: je leven hangt steeds meer aaneen van verplichtingen. Niet jij bepaalt wat je doet, maar je afspraken. “Druk Druk Druk”, zeg je. Dat is fijn, want drukke mensen lijken belangrijk. Maar het is ook vervelend. Vervelend, niet zozeer door wat je allemaal moet, maar vooral door wat je allemaal niet meer kunt. Drukke agenda’s maken dat we dingen verwaarlozen die we graag zouden doen, bovenal mensen vergeten die we graag zien. Gelukkig is er de vakantie. Tenzij je die ook volpropt met een agenda vol ‘verplichtingen’. Vakantie is pas vakantie, als er meer lege dagen zijn dan vooraf geplande. Het woord zegt het: vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’, leeg en vrij zijn. Zo’n vakantie geeft je tenminste ruim de tijd om echt tijd te schenken aan wie je dierbaar is, aan wie je vergeten bent, aan wat je graag doet, aan wat je verwaarloosd hebt.

Mark Van de Voorde