

# BIJSCRIFT



*Bomen  
zonder bladeren  
laten de hemel zien*

**Herfsttijd is  
BEZINNINGSTIJD**

Interesse voor  
onze uitgaven?  
[www.muurkranten.be](http://www.muurkranten.be)

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Jef Mergaert - Mark Van de Voorde - Antoon Vandeputte - Ludwig Vanderbeken - Erika Nechelput - Ludwig Vanderbeken - ©UM - Actueelkrant 1223

Details zijn leuk,  
maar je mag er niet te veel  
in één keer van krijgen.  
Dan zie je het geheel niet meer.  
Of je vergeet zelfs waar  
het gesprek, het boek of  
de uitzending over ging.  
Met een beeldspraak zegt men  
dan dat je door de bomen  
het bos niet meer ziet.  
In de wirwar van data en feiten  
raakt het overzicht zoek.  
Misschien is dat in ons leven  
ook wel zo: we horen en zien  
zo veel, zo veel dingen  
vragen onze aandacht  
en we zijn met zo veel zaken  
tegelijk bezig, dat het leven zelf  
aan onze aandacht ontsnapt.  
Ik vergeet te leven,  
zeggen mensen wel eens.  
Daarmee bedoelen ze niet  
dat ze niets om handen hebben.  
Het omgekeerde: dat ze  
zoveel hebben te beleven  
dat het leven zelf hun  
uit de handen glipt.  
Ze hebben niet de tijd om  
na te denken over hun leven,  
om zich te bezinnen  
over de zin van het bestaan.  
Ze gebruiken zo veel woorden  
dat ze geen oog meer hebben  
voor het 'zinsverband',  
voor het verband met de zin  
van ons bestaan.  
Gelukkig helpt ons de natuur  
in deze dagen van herfst  
en vallende blaren.  
In een beeldspraak gevat:  
bomen zonder bladeren  
laten de hemel zien.

Mark Van de Voorde