

BIJSCHRIFT

OP SCHOOL
volg je
eerst de lessen
en dan krijg je
een test.

IN HET LEVEN
krijg je
eerst een test
en dan volgen
de lessen.



SCAN MIJ

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: Jell Mengaert - Mark Van de Weerde - Antoon Vandeputte - Erik Neelkens - Luky Vandenberghe - Sarah Gellynckx - 050 31 26 01

Hoe zal men het schooljaar -
waar door de lockdown
heel wat lessen zijn weggevallen -
de eindtest maken?
Zijn er voldoende lessen geweest?
Heeft men genoeg geleerd?
Is het afstandsonderwijs geslaagd?
Heeft iedereen kunnen volgen?
Eén iets konden we al horen
van leerlingen en leerkrachten,
die virtuele lesmomenten
waren geen echte leermomenten.
Men heeft één iets heel bijzonders
gemist:
het echt menselijk contact,
het echte leven.

Zou de schoolse LEERervaring
niet verrijkt moeten worden met
de LEEFervaring?

Immers, eenmaal de school verlaten
spreekt men toch al vele jaren
over levenslang leren.
Hierin valt op dat in het mensenleven
men dag in dag uit getest wordt
in zijn dagelijks doen en laten
en men daaruit leert te leven.
Waar op school in de lessen
kennis wordt meegegeven
om hopelijk te gebruiken in het leven
wordt men in het verdere leven getest
om daaruit zijn levenslessen te halen.

Leerervaring heeft leefervaring nodig.
Leefervaring heeft leerervaring nodig.
Een ideale kans om met beiden samen
je leven echt te maken.

Antoon Vandeputte