

BIJSCHRIFT

**Als je God aan het
lachen wil brengen,
vertel Hem je plannen**



SCAN MIJ

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Jef Meersselt, Mark Van der Voortsele, Antoon Vandeputte, Erika Verheggen, Lieve Vandebeker, Heidi Gatti-Franzoi, ©UM - maart 2016

Soms brengen de nachtdromen heel wat ideeën en plannen op. Maar ook de dagdromen leveren je ten gepaste tijde plannen en dromen op.

Ideeën en plannen die je misschien meestal voor jezelf houdt.

Maar, als je ze aan anderen vertelt zie je verbaasde gezichten of soms wel een brede glimlach.

Ook God luistert vele keren met een brede glimlach of zelfs met een schaterlach naar onze ideeën en plannen.

Hij is soms verbaasd over de veelheid en de rijkdom aan ideeën en plannen die in ons denken en dromen naar boven komen.

Hij is intens verheugd dat zijn scheppingsdroom in mensen verder gaat.

De schepping die Hij ooit vol vertrouwen

aan de zorg van de mens heeft toevertrouwd loopt dus niet dood.

Mensen zetten zijn dromen verder en het doet Hem lachen als Hij ziet en hoort hoe zijn plannen voor een hemel op aarde verder waar worden in de ideeën en dromen van mensen van vandaag.

Daarom deze boodschap:

Wees niet bang aan God je plannen te vertellen met de mensen en de wereld om je heen en je zal Hem aan het lachen brengen.

Antoon Vandeputte