

BIJSCHRIFT

gooi de ramen open
laat de wereld binnen
*de winter geeft zich over
de lente kan beginnen*

Stef Bos



SCAN MIJ

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Mark Van de Voorde, Arnoor Vervaeke, Eline Verbeke, Bart De Weert, Godelieve Janssens, Godelieve Janssens, 1253

De week ervoor had het nog gesneeuwd en nu piekte de thermometer 15 graden. Dat hadden de narcisbollen ook gevoeld, want enkele paaslelies waren te vroeg uit hun bolster gekropen. Ze pronkten uitnodigend met hun gele lentehoed. Officieel een maand later zou de lente beginnen, maar in deze barre tijden van lockdown en isolement moet de lente veel eerder corona naar de kroon steken, had de natuur gedacht. "Gooi de ramen open. Laat de wereld binnen. De winter geeft zich over. De lente kan beginnen." Ook de lente in ons hoofd hoeft niet te wachten tot de weerman zegt: Vandaag begint de lente. Lente kan een houding zijn, een besluit dat winterse koude gedachten ontdooit, een drang die de gekorste aarde van ons gemoed doet openbarsten. De lente in ons hoofd begint bij het besef dat de winter als sneeuw is: hij smelt voor de zon. Droevige gedachten ook: ze smelten voor de gloed van de moed en het licht van het inzicht. "Gooi de ramen open. Laat de wereld binnen. De winter geeft zich over. De lente kan beginnen."

Mark Van de Voorde