

BIJSCHRIFT

*Leven leer je niet
aan de hand van een boek
maar aan de hand van
je moeder*



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: Alf Mangiers - Mark Van de Kerkhof - Annelies Vandecasteele - Erika Raedts - Lutzberg Vandecasteele - Steffi Lathuys - GJM - maart 2020



SCAN MIJ

ONS KOOKBOEK van de boerinnenbond (thans Ferm) zal wel in alle keukens van Vlaanderen te vinden zijn en een vaste plaats gekregen hebben als “DE keukenBIJBEL”! Geen kookboek is immers zo volledig en met zoveel ervaring neergeschreven.

En toch, het exemplaar van ‘ons kookboek’ dat mijn moeder gebruikt heeft op vele plaatsen aanvullingen en wijzigingen ondergaan die door haar met potlood of balpen zijn neergeschreven.

Ons kookboek is zo HAAR kookboek geworden. Als wij het nu gebruiken koken we zoals ons moeder kookt. Dit toont hoe belangrijk de rol van moeders is. Zoals ze hun keuken een eigen smaak geven - soms aangepast aan één van haar kinderen - zo geven ze ook eigenheid en identiteit aan het leven. Moeders voeden geen kinderen in serie op. Zij voeden elk kind apart op, rekening houdend met capaciteiten, gevoeligheden en omstandigheden. Voor elk kind zijn er eigen accenten en werkwijzen.

Die eerste 9 maanden intens samenleven tussen moeder en kind maken dat moeders een eigen aanvoelen hebben om de bijna ondetecteerbare signalen op te vangen en gepast te beantwoorden. Dat maakt dat moeders onvervangbaar zijn en tot hun laatste dag bron van leven zijn.

Moeders zijn topchefs met 4 sterren.

Antoon Vandeputte