

BIJSCHRIFT

als God je bron van vreugde is zal Hij ook in verdriet bij je zijn

Zondag 5 september
23ste zondag b
Een nieuwe wereld gaat open.

Woensdag 8 september
Geboortefeest Maria
Geboren met een opdracht.

Zondag 12 september
24ste zondag b • Wees niet
bang om Hem te volgen.

Zondag 19 september
25ste zondag b • Tussen
kleine mensen word je groot.

Zondag 26 september
26ste zondag b
Handel in Zijn naam.

Zaterdag 2 oktober
Feest van de engelen
Onverwachte helpers.

Zondag 3 oktober
27ste zondag b
Als liefde liefdevol mag zijn.

Maandag 4 oktober
Feest Franciscus
Een andere kijk op de wereld.

Zondag 10 oktober
28ste zondag b • Rijkdom
mag niet heersen over jou.



SCAN MIJ

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Jef Merckx - Mark Van de Voorde - Anton Verbeke - Eline Nechaev - Luking Verbeke - Beatri Gatty - JCM - april 2021

Waarom het bergaf gaat met het geloof in God? De secularisatie, zegt men. Een veel te snelle conclusie. Een gesecculariseerde mens kan evenzeer in God geloven, veel oprechter zelfs, want hij heeft God niet nodig als verklaring én oplossing van kwaad, ellende en leed. Mensen vallen van hun geloof omdat ze God enkel zagen als stoplap voor wat ze nog niet wisten en nu de wetenschap kent, of als leverancier van wat nu de geneeskunde doet. God is niet meer 'nodig', dus gaat Hij op de schop. Te zeer hebben wij God beperkt voor de kwade dagen. In de goede dagen keken we niet naar Hem om. Daarom gaat het bergaf met het geloof in God. Het stond in de sterren geschreven dat wie God enkel zagen als tovenaars, Hem ooit zouden afdanken. Onze God is geen Deus ex machina die neerdaalt, een wonder pleegt en weer verdwijnt in de coulissen van het leven. De God van de Bijbel is een God van nabijheid, een compagnon de route in goede en kwade dagen. Als God je bron van vreugde is, zal Hij ook in verdriet bij je zijn.

Mark Van de Voorde