

BIJSCHRIFT

twee vragen bij
oud en nieuw

waar kom
ik vandaan?

waar ga
ik heen?

naambekendheid - vignettes

UM Brugge UITGEVERIJ MUURKRANTEN muurkranten.be	MANNA KUNSTHUIS Heilige-Geeststraat 3 BRUGGE	LICHT EN LIEFDE vzw Blindenzorg Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare T. 050 40 60 58 www.lichtenliefde.be			 SCAN MIJ
---	--	---	--	--	--------------

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: Jol Merckx - Mark Van de Voorde - Anton Verheggen - Emma Nachtegaal - Lucien Verdelaken - Steffie Gully-Ingels - SCM - Jaart 1208

Een jaar loopt ten einde, een nieuw staat te beginnen. Dat het inderdaad zo is, komt door de mens die er niet tegen kan dat hij geen greep heeft op de tijd die geen halt houdt. De tijd zelf kent immers geen jaren en valt dan ook helemaal niet stil tussen 31 december en 1 januari. Het is de mens die halt wil houden in de tijd en het leven. Misschien wel omdat de tijd van een mensenleven niet eeuwig doorloopt, maar slechts 'tijdelijk' is. In Alice in Wonderland informeert Alice bij een kat welke richting ze in moet slaan. "Waar wil je heen," vraagt de kat.

Dat zij het niet zou weten, antwoordt Alice eerlijk. Waarop de kat opmerkt: "Als je helemaal niet weet waar je heen wilt gaan, maakt het ook niet uit hoe je daar dan geraakt." Ik wil daaraan toevoegen: als je niet weet waar je vandaan komt, kun je ook niet weten waar je naartoe gaat en ook niet hoe je er geraakt. Daarom is het goed dat we een oud jaar kunnen afsluiten en een nieuw voor open verklaren.

Zo komen met Oud en Nieuw de twee levensbelangrijke filosofische vragen samen: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen?

Mark Van de Voorde