

BIJSCHRIFT



SCAN MIJ

voor wie
geloofd is niets
onmogelijk

voor wie
bemint is alles
mogelijk

zondag 16 januari

2de zondag c
Een bruiloft met Gods zegen.

zondag 23 januari

3de zondag c • Het woord
van God brengt Hij tot leven.

zondag 30 januari

4de zondag c
Ik ben gekomen voor iedereen
die het horen wil.

woensdag 2 februari

Opricht van de Heer - Lichtmis
God heeft zijn woord gehouden.

zondag 6 februari

5de zondag c • Hij roept mensen
om mee te werken.

zondag 13 februari

6de zondag c
Denk niet alleen aan jezelf,
dat maakt eenzaam.

maandag 14 februari

Valentijn
Liefde is het hart van het leven.

zondag 20 februari

7de zondag c
Zijn droomweg naar geluk.

zondag 27 februari

8de zondag c
In hun woorden hoor je
hun hart spreken.

naambekendheid - vignettes

UM Brugge
UITGEVERIJ
MUURKRANTEN
muurkranten.be

uitgeverij
MUURKRANTEN
vzw
7x per jaar
3 affiches
samen 1710 affiches
op 710 plaatsen
49ste jaar

UM ZOEKT
firma's, verenigingen of andere
die hun naam bekend(er)
willen maken
op 1710 affiches
op 710 plaatsen.
Neem contact met ons op:
050 31 26 01
info@muurkranten.be

MANNA
KUNSTHUIS
Heilige-Geeststraat 3
BRUGGE

TERTIO
Christelijk
opinie
weekblad
03 210 08 70
www.tertio.be

**KERK
& leven**
parochieblad
03 210 08 40
www.kerkenleven.be

Uitgeverij Muurkranten vzw - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Jef Hergardt • Mark Van de Voorde • Anouk Vandecasteele • Erika Neufuss • Liefing Verbeke • David Gerty Vroeghe • ©UM - 1272

Er zijn van die mensen die zichzelf overtreffen: ze doen wat anderen niet voor mogelijk houden. Ze geloven in zichzelf en kunnen daarom boven hun beperkingen uitstijgen. Sommigen beklimmen per fiets de Mont Ventoux, anderen lopen de marathon. "Plus est en Vous", luidde de lijfspreuk van de Heren van Gruuthuse. Geloof haalt meer uit een mens. Dat is niet alleen zo voor het geloof in jezelf maar ook voor het geloof in God. Geloof is een vertrouwen dat grenzen verlegt: de grens van de angst, de grens van de durf, de grens van de moed. Voor wie gelooft is niets onmogelijk. De Bijbel spreekt van een geloof dat bergen verzet. In een van zijn brieven voegt Paulus eraan toe: "Al heb ik een geloof dat bergen zou kunnen verzetten, als ik de liefde niet heb, ben ik niets." De diepste kern van geloof is onvoorwaardelijke liefde. Voor wie bemint is alles mogelijk. Betekent dit dan dat alles wat je verlangt en wilt, dan ook gebeurt? Neen, maar wel dat je in alle omstandigheden boven jezelf uit kunt stijgen.

Mark Van de Voorde