

BIJSCHRIFT



SCAN MI!



alleen wie **vrijgevig** is kan ook **dankbaar** zijn

Onze bedoeling is
christelijke werken, verenigingen
organisaties, uitgaven -of andere-
een PLATFORM aan te bieden
op onze MUURKRANTEN
de eerste vignettes worden
gratis aangeboden
contact 050 31 26 01
info@muurkranten.be

**GELOOF &
GODSDIENST**
IN EEN SEculIERE
SAMENLEVING

een belangrijk boek van
Kard. Jozef De Kesel
Halewijn - Antwerpen

UM Brugge
Uitgeverij **MUURKRANTEN**
Jeugd-, Actueel-, & Geloofskrant
wenskaarten
inspiratie & geschenken
muurkranten.be

uitgeverij
MUURKRANTEN
V.z.w.
7x per jaar
3 affiches
samen 1710 affiches
op 710 plaatsen
49ste jaar

www.kerkinood.be
Steun de wereldkerk
KerkinNood
Abdij van Park 4
3001 Leuven | 016 39 50 50

KUNSTENFESTIVAL
EDEN
23 februari / 21 mei 2022
Reuzelere
Multimedial Cultureel centrum voor de schepingen van het uit Genuci
www.edenfestival.be

TERTIO
christelijk
opinie-weekblad
03 210 08 70
www.tertio.be

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: Jef Meersman - Mark Van de Voorde - Anton Vandegucht - Erika Neelapillai - Ludwig Vanderkelen - Balf: Cathy Smagot - ©UM - maart 2022

Sommige succesverhalen in krant of weekblad beginnen met de ronkende verklaring van de man of de vrouw die het heeft 'gemaakt', dat ze hun succes en carrière helemaal of vooral aan zichzelf hebben te danken.

Anders hadden ze dat succes ook niet zelf 'gemaakt' maar zomaar gekregen.

Als ze al iets kregen, dan hebben ze ervoor gewerkt, met talent en inzet betaald. Daar bestaat een duur woord voor: meritocratie.

In de werkelijkheid hebben al die talenten gewoon veel duwtjes in de rug gekregen: opvoeding en geld van thuis, scholing, relaties en geluk.

Niemand kan het 'maken' zonder de vrijgevigheid van talloze anderen rondom zich.

Daar zou men dankbaar moeten voor zijn, denk je.

Juist, maar wie denkt dat hij het zelf heeft 'gemaakt', kan niet dankbaar zijn omdat hij weigert te erkennen dat anderen vrijgevig waren.

Pas als iemand beseft dat hij werd wat hij nu is, door wat hij ontving van anderen, kan hij zelf vrijgevig zijn met hulp, geld en tijd.

Dan krijgt hij de kracht om volmondig 'dank u' te zeggen.

Dankbaarheid welt op uit een vrijgevig hart. Alleen wie vrijgevig is, kan ook dankbaar zijn.

Mark Van de Voorde