

BIJSCHRIFT

**De Goede Week
brengt ons**

**van verdriet
naar vreugde**

**van vrees
naar hoop**

**van dood
naar leven**



SCAN MIJ

uitgeverij **MUURKRANTEN** vzw 53ste jaar • 7x per jaar 3 affiches

Redactie: Jef Mergaert • Mark Van de Voorde • Anthon Vandeputte • Erika Nechetbur • Ludwig Vandorbeke • Beeld: Getty Images • BUN • krant 1399

De week vóór Pasen noemen we Goede Week. Wat in die dagen gebeurt is menselijk gezien toch niet 'goed' te noemen? Jezus wordt op de dag die wij Palmzondag noemen, als een koning onthaald in Jeruzalem, maar meteen daarna keert het volk zich tegen Hem. Tijdens wat wij zijn 'Laatste Avondmaal' zijn gaan noemen, moet Hij afscheid nemen van zijn vrienden. Hij wordt zelfs door een van hen verraden. Een andere leerling ontkent dat hij ook een van hen was. Jezus wordt vernederd, geslagen en gefolterd. Als misdadiger wordt Hij te kijk gesteld en strompelt Hij langs de straten van de stad naar de executieplaats. Hij sterft op het kruis en wordt in een graf gelegd. Einde verhaal? Neen, een nieuw begin: het graf is leeg. Hij leeft. Precies daarom noemen wij die lastige dagen tussen Palmzondag en Pasen de Goede Week. De Goede Week brengt ons van verdriet naar vreugde, van vrees naar hoop, van dood naar leven.

Mark Van de Voorde